



## “BIJ **COSMO HAIRSTYLING** KUN JE UITGROEIEN TOT ALLES WAT JIJ WILT”

ROY ECKHARDT KOMT UIT EEN GROTE KAPPERSFAMILIE EN WAS VIJFTIEN JAAR TOEN HIJ ALS ZATERDAGHULP AAN DE SLAG GING IN DE SALON VAN ZIJN TANTE. INMIDDELS IS HIJ DE EIGENAAR VAN TWEE SUCCESVOLLE COSMO HAIRSTYLING SALONS IN AMSTERDAM. DAT HIJ HET ZO VER HEEFT GESCHOPT, HEEFT HIJ NAAR EIGEN ZEGGEN MEDE TE DANKEN AAN ZIJN VROUW MELISSA. “MELISSA IS HET CREATIEVE BREIN EN IK FOCUS ME MEER OP HET ONDERNEMERSCHAP. WE VULLEN ELKAAR GOED AAN”, ALDUS ROY. WE GAAN MET ROY EN MELISSA IN GESPREK OVER HUN SALONS.



“Rond mijn vijftiende was ik een jongetje van de straat. Mijn moeder dacht dat het goed voor mij zou zijn om zo nu en dan in de kapsalon van mijn tante mee te helpen, zodat ik niet alleen maar op straat zou hangen”, vertelt Roy. En zijn moeder had gelijk. Vanaf het eerste moment sprak het contact met de klanten hem enorm aan. “De omgang met de mensen vond ik geweldig. Knippen en kleuren kon ik natuurlijk nog niet, dus dat moest ik leren. Mijn tante heeft me kennis laten maken met de basisregels van het vak. Gelukkig had ze veel geduld met mij”, lacht Roy. Toen Roy achttien was, is hij de kappersopleiding gaan doen. Zodoende kwam hij terecht bij Cosmo Hairstyling. “Het interne opleidingsinstituut van Cosmo Hairstyling stond goed aangeschreven, voornamelijk met betrekking tot vaktechnieken. Als je een goede kapper wilde worden, moest je daarheen.”

### **DE FILOSOFIE VAN COSMO HAIRSTYLING**

Vanaf zijn achttiende tot zijn drieëntwintigste heeft Roy gewerkt bij Cosmo Hairstyling in Amsterdam Zuidoost. “In die periode heb ik twee verschillende werkgevers gehad. Mijn tweede werkgever heeft me naar verschillende locaties gestuurd, verspreid over Nederland. Zo kon ik kijken hoe het er daar aan toe